

Op weg

solo	<p>Nachten kou ontberingen, het einde is nog niet in zicht We zoeken naar een plekje om te slapen. Mijn vrouw kan haast niet verder. Zij draagt namelijk een kind en de ezel is te moe om hen te dragen. De lucht trilt van de hitte en de zon schroeit deze aarsde. Ik zoek een bron.. Weg uit de zon.. Mijn vrouw kan haast niet verder Zij draagt namelijk een kind. In alle eerlijkheid mijn krachten zijn ten eind.</p>
	<p>Maar met U op weg U geeft mij kracht U neemt ons mee Want U, U heeft een plan En ik vertrouw U weet de weg Dwars door dit land</p> <p>**** tussenspel</p>
solo	<p>Zoveel keren aangeklopt Steeds weer ging de deur op slot Niemand heeft een plekje om te slapen Mensen kunnen niet terecht Ze rusten overal en ze reizen net als wij al vele dagen We eten en we slapen slecht We lopen hele dagen en dat eist zijn tol Wie houdt dat vol? Mijn vrouw kan haast niet verder, zij draagt namelijk een kind We moeten rusten nu, mijn God, ik bid tot U.</p>
	<p><u>Maar</u> met U op weg U geeft mij kracht U neemt ons <u>mee</u> // Want U, U heeft een plan En ik vertrouw U weet de weg Dwars door dit land</p>